

23.88x27.11	1	62 עמוד	מוצש - מקור ראשון	12/2017	61239559-0
בית איזי שפיר - 82023					

תמר פרלשטיין // צילום: אריק סולטן

סל תרבות

יואב קריים, בן 41, נשוי, גר ברחובות. אחראי פיתוח ושינוי חברתי בבית איזי שפירא



01 זיכרון ילדות תרבותי. ההצגה "יותר חזק מסופרמן", ששודרה גם בטלוויזיה החינוכית בשנות השמונים, על ילד עם מוגבלות שמצליח לעשות כל מה שהוא רוצה.

02 דמות שמעניקה לך השראה. מרטין לותר קינג. המאבק שלו לשוויון מעורר תקווה שאפשר יהיה לייצר עולם שבו כל ברואי האל שווים זה לזה ומקיימים עולם של ערכות הדדית.

03 יוצר אהוב. נתן אלתרמן. משורר עם חיבור מיוחד בין האישי לפוליטי, מחויבות חברתית וראייה ביקורתית של המציאות, יחד עם הומור ולשון וירטואוזית.

04 עם מי היית רוצה לשבת לכוס בירה? עם משה רבנו, שהיה לא רק המנהיג החשוב ביותר בהיסטוריה, אלא גם האדם עם מוגבלות החשוב בהיסטוריה. דיבור הוא כלי חשוב למנהיג, וריבון העולמים הנגיש למשה את תפקידו כאשר הטיל על אהרן אחיו את מלאכת התרגום - כך שחוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות הוא ממש מדאורייתא, ומשה הוא מופת גם בעניין הזה.

05 סרט שראית יותר מפעם אחת. הדרמה הקומית "בפנים אני רוקד", המלווה שני צעירים עם מוגבלות פיזית במאבקם לצאת ממוסד לדיור עצמאי בקהילה. הוא מדגים בצורה יוצאת דופן את ההתמודדות של אנשים עם מוגבלות עם החברה שסביבם.

06 מי מצחיק אותך? מהגשש החיוור ועד אדיר מילר. כל מי שמתבונן באופן חד והומוריסטי על המציאות.

07 מאכל שאתה לא יכול לעמוד בפניו. שניצלים של אמה שלי. לאכול אותם חמים מהמחבת לפני שהם מגיעים לצלחת או קרים בתוך סנדוויץ', ולהיזכר איך כשהייתי ילד ארוחת העשר שלי הייתה מתחלקת עם עוד ילדים בכיתה ולפעמים עם המורה, כי הם רצו גם.

08 נוף שפותח לך את הלב. ים ומדבר. בשניהם כאילו לא קורה כלום, וקורה המון כל הזמן.